

SAMEN ÉÉN

November - December 2022
Januari 2023



Kerkblad van de
Protestantse Gemeente
Vlagtwedde



Voorwoord

Hallo beste lezers,

Alweer de laatste kerkkrant van dit jaar.

We hopen dat we dit jaar weer gezamenlijk Gedachtenisondag en Kerst kunnen vieren in onze kerk. Want het is toch erg fijn om dit samen als gemeente te kunnen doen.

De roosters voor volgend jaar zijn weer gemaakt, alleen bij het verschijnen van deze kerkkrant waren de collectes nog niet helemaal bekend.

Veel leesplezier en dan wil ik u allen graag gezegende kerstdagen en een goed 2023 toe wensen.

Vriendelijke groeten
Janny



Pastoraal werker

Ds. K. Meijer

0599-853917

klaaspastor@ziggo.nl

OVERDENKING.

Mijmeringen over mijzelf als predikant

Wat is er veranderd in de kerk de afgelopen jaren?

Ik denk eerst aan de secularisatie. Die heeft nog meer doorgezet. De cijfers liegen niet. Dit was in de jaren zeventig van de afgelopen eeuw ook al een beetje zo, maar misschien dachten we toen nog aan een tijdelijke inzinking, die te keren was. Zo is het niet. De kerken worden kleiner, in alle gemeenten die ik diende, Britsum, Middenmeer, Surhuisterveen, Uithuizen en Grootegast, Sellingen, en nu Vlagtwedde was er getalsmatige achteruitgang. Dat is niet alleen een praktisch probleem: minder geld, minder menskracht. Het doet ook iets met onszelf. Alle vanzelfsprekendheid is weg. Het is juist omgekeerd vanzelfsprekend om **niet** te geloven. En om **niet** bij een kerk te horen. Dit roept de vraag op: is dat geloof nog wel de moeite waard?

In de tweede plaats: de gedrevenheid is veranderd. Ik wil niet zeggen: minder geworden, maar wel veranderd. We wisten vroeger veel zeker. Nou, heb ik nooit in een hoek gezeten die aan dogmatische scherpslijperij deed, maar in politiek en maatschappelijk opzicht wisten we heel veel zeker.

In de tijd toen ik studeerde waren we maatschappijkritisch en wisten we globaal hoe Gods Koninkrijk eruit moest zien, en sommigen wisten ook precies de weg daar naar toe: via de bewustwording en politieke veranderingen. Het was de tijd van de kernwapendemonstraties, en ook van de polarisatie in de kerk.

Intussen is de wereld gigantisch veranderd. De problemen bleken veel groter dan we ooit hadden kunnen denken en er zijn nieuwe problemen gekomen: we buitelen van de ene crisis in de andere crisis. En er zijn problemen die altijd blijven: vluchtelingen, honger, armoede, oorlogen, Israël en de Palestijnen.

We zijn illusies kwijtgeraakt en we zijn voorzichtiger geworden. We hebben geleerd dat er een heilloze polarisatie is, waarin de ander wordt verketterd en er niet meer wordt geluisterd.

De kerk zegt intussen maar niet zoveel, want we zijn bang geworden voor politiek in de kerk, bang om nog meer mensen te verliezen. Wie herinnert zich nog het conciliair proces, de laatste poging om alomvattend de wereldproblemen aan de orde te stellen? Een prachtig initiatief, maar zo moeilijk handen en voeten te geven.

Zo zou ik nog een poos door kunnen gaan. En dan moet ik oppassen dat ik niet bij het "murmurerende" volk van Israël ga horen, dat in de woestijn terugverlangt naar een tijd die er nooit is geweest, die goeie oude tijd. Of dat we mee gaan doen aan het cultiveren van onzekerheid en twijfel, want dat kan ook een excuus worden om aan de kant te blijven staan en geen verantwoordelijkheid te dragen.

Ik vraag me de laatste tijd heel sterk af: wat heeft mij al die jaren de drive gegeven om dit werk te blijven doen. Twee dingen wil ik noemen.

In de eerste plaats: **mensen!** Mensen met hun verhalen. Ik dacht wel eens, o ja, dat zal wel zo'n bezoek worden, iemand van die leeftijd, die achtergrond, maar het klopte nooit, het was en is altijd weer verrassend. Al die ontmoetingen met ieder uniek mens.

Mensen: dat we naar elkaar omzien, als gemeenteleden, met z'n allen. De predikanten doen daar maar een klein stukje van. Dat naar elkaar omzien dat blijft een handelsmerk van de kerk. Welke andere vereniging doet dat nog, je achterna lopen, vragen hoe het met je gaat en als je oké zegt, doorvragen hoe het echt met je gaat., Met jou als persoon. Waar je op vertrouwt, waar je naar verlangt, waar je bang voor bent, zulke gesprekken zijn goud waard en het is een voorrecht om ze te mogen voeren want als dominee krijg je vaak meer terug dan je geeft.

In de tweede plaats: Bijbelverhalen, **dat vooral.**

Niet de leer, de doordachte theologie. Dat is er allemaal, en ook nuttig en nodig, maar de Bijbelverhalen gaan daar ver bovenuit. Die zijn veel meer dan alle dogmatiek bij elkaar. **In die verhalen gebeurt het. In die verhalen is de stem te horen waar het allemaal om te doen is.**

Wat mij vooral heeft overeind gehouden, al die jaren dat is dat ik de Schriften mocht uitleggen.

De Bijbel is een raar boek, het is helemaal geen boek maar een boekenplank. Er staan schitterende dingen in en ook schokkende, duidelijke maar ook onbegrijpelijke verhalen, en die kunnen allemaal weer anders worden uitgelegd. Ze spreken elkaar soms tegen, ze zijn tijd- en situatie gebonden, je moet steeds weer vertalen.

En toch: **een geniale greep, dáár moet de Heilige Geest de hand in hebben gehad. Want zo vernieuwen wij ons geloof dag aan dag, en tegelijk blijven we putten uit dezelfde bron en vertrouwen dat God daar is te vinden.**

Daarom: een predikant gaat nooit met pensioen.

Met warme groet,
Klaas Meijer



kerkdiensten

datum	tijd	voorganger	collecten
30 okt Koffie	09.30	Ds. K. Meijer Stadskanaal	Kerk Ziekenhuis pastoraat
2 nov Dankdag	19.30	Ds. K. Meijer Stadskanaal	Kerk KIA Werelddiaconaat
6 nov Koffie	09.30	Mevr. E. de Vries Delfzijl	Kerk KIA Zending Plan Int.
13 nov	09.30	Ds. A. Velema Uplengen (D)	Kerk KIA Zending
20 nov Gedachteniszondag + koffie	09.30	Ds. K. Meijer	Kerk PKN Pastoraat
27 nov 1e advent	09.30	Mevr. A. Drost Bourtange	Kerk KIA Werelddiaconaat
4 dec 2e advent + koffie	09.30	Ds. H. Fortuin Delfzijl	Kerk KIA Werelddiaconaat Plan Int.
11 dec 3e advent	09.30	Ds. H.W. Thon Ter Apel	Kerk KIA Binnenl. Dia.
18 dec 4e advent + koffie	09.30	Pastor C. Dun Veendam	Kerk PKN Jong Protestant

datum	tijd	voorganger	collecten
25 dec 1e kerstdag	09.30	Ds. K. Meijer Stadskanaal	Kerk KIA kinderen in de knel
31 dec Oudjaarsavond	19.30	Ds. K. Meijer Stadskanaal	Kerk
2023			
1 jan Nieuwjaarsmorgen	09.30	K. Meijer Stadskanaal	Kerk
8 jan	09.30	Pastor C. Dun Veendam	Kerk ????? Plan Int.
15 jan Koffie + bevestiging	09.30	Ds. K. Meijer Stadskanaal	Kerk ??????
22 jan	09.30	Ds. A. Velema Uplengen	kerk ??????
29 jan HA	09.30	Ds. K. Meijer Stadskanaal	kerk ?????
5 febr Koffie	09.30	Ds. K. Meijer Stadskanaal	kerk ????? Plan Int.
12 febr.	11.00	Ds. W. van der Griend Musselkanaal	kerk ?????

VRIJWILLIGERS

datum verkeers-regelaars vrijwilliger zondag

30 okt	Sirtje Orsel	Bram Wilts
2 nov	Hennie Smid	Zwaantje Raatjes
6 nov	Gerrit Drost	Alie Drost
13 nov	Bram Wilts	Sirtje Orsel
20 nov	Ludie Boels	Foppe-Dirk Bulder
27 nov	Foppe-Dirk Bulder	Ineke Baarslag
4 dec	Sirtje Orsel	Harmien Bruining
11 dec	Hennie Smid	Hanneke Boels
18 dec	Gerrit Drost	Bram Wilts
25 dec	Bram Wilts	Zwaantje Raatjes
31 dec	Sirtje Orsel	Alie Drost

2023

1 jan	Ludie Boels	Sirtje Orsel
8 jan	Foppe-Dirk Bulder	Gerrit Koster
15 jan	Hennie Smid	Foppe-Dirk Bulder
22 jan	Gerrit Drost	Ineke Baarslag
29 jan	Bram Wilts	Harmien Bruining
5 febr	Gerrit Koster	Hanneke Boels
12 febr	Sirtje Orsel	Bram Wilts



Kun je niet dan graag



Van de Kerkenraad

Zien en gezien worden !

In de zomermaanden houden we kerkdiensten buiten, in iemands tuin, temidden van bomen, struiken en bloeiende planten! Een bijzondere plek om samen te vieren, te bidden en te zingen.

Het doet me denken aan het verhaal van Zacheus: Jezus roept deze mens tevoorschijn. Uit zijn verborgenheid hoog in de boom, uit zijn schaamte. Het doet Zacheus goed: hij wordt gezien en hij wordt er een compleet ander mens van.

Het volgende lied van Huub Oosterhuis past ook zo goed bij dat verhaal van Zacheus:

*De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.*

*Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit.
Heeft in zijn handen onze naam geschreven.
De Heer wil ons bewonen als zijn huis,
plant als een boom in ons zijn eigen leven,
wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid
en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven.*

*Gij geeft het uw beminden in de slaap,
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen.
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt
zoals de regen neerdaalt in de bomen,
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,
zo zult Gij uw beminden overkomen.*

Mevrouw Groenbroek heeft er zondag 16 oktober ook zo mooi over verteld in haar preek.

Op de gemeenteavond van 2 november a.s willen we u de vraag stellen: gaan we deze buitendiensten voortzetten iedere zomer (wanneer het weer het toelaat) of willen we liever in de kerk de diensten blijven houden?

Op de gemeenteavond 2 november a.s. (na de eredienst met ds. K. Meijer) zal diaconaal consulent Christiaan Dekker ons iets vertellen over zijn werk in Oost Groningen. Hij houdt zich vooral bezig met het armoedeprobleem. Dat dat niet alleen een geldprobleem is, maar dat het verweven is met iemands gedrag, houding, ervaringen en dat het vaak samengaat met andere problemen zoals sociale uitsluiting. Er gebeurt gelukkig heel veel in Oost Groningen om armoede tegen te gaan en mensen te helpen, ook vanuit de kerken. We hopen dat u allen komt!

Website PKN Vlagtwedde:

Hebt u al een kijkje genomen op de website van onze kerkgemeente? Mijme Meijer en Jan de Boer hebben er een hele mooie en duidelijke site van gemaakt. Er staan veel actuele foto's op en ook Samen Een staat afgedrukt ! Het ziet er allemaal prachtig uit ! Waarvoor onze dank!
(www.pknvlagtwedde.nl)

Gemeentezondag 25 september:

We kunnen terugkijken op een geslaagde gemeentezondag! De ontvangst met koffie/thee en taart was heerlijk en de dienst met ds. Meijer met de medewerking van het enthousiast kinderkoor De Regenboog was een mooie eredienst. Vervolgens werden we in de kerkzaal in tweetallen geplaatst en konden we ons beziggehouden met o.a. twee vragen: ben je tevreden over de gang van zaken zoals het nu gaat in onze kerk of zou je iets willen veranderen/ verbeteren? Hoe zie je onze kerkgemeente over of 10 jaar? Maar uiteraard was er ruimte om het ook over andere zaken te hebben. Daarna gingen we aan tafel: van voorgerecht tot hoofdgerecht en nagerecht, het smaakte allemaal uitstekend en de organisatie was prima geregeld. Veel dank aan het pastoraal team die de organisatie van deze dag op zich hadden genomen !



Dan kom ik meteen bij een volgende vraag van enkele gemeenteleden: wie zitten er nu eigenlijk in de diverse commissies van onze kerk?

Het Pastoraal team bestaat uit ds. Meijer, Emmy Kraima, Hanneke Boels, Bram Wilts, Janny Orsel, Grietje Bulder, Zwaantje Slim, Ada Koskamp en Bertha Koster.

In het college van kerkrentmeesters hebben zitting: Gerrit Drost, Rienk Janssen, Bram Wilts, Arie Martien Slim, Rene Kruiter en Janet Wilts.

In de verjaardagscommissie/ bloemencommissie zitten Zwaantje Slim en Ada Koskamp: ze bepalen samen waar de bloemen die zondag naar toe gaan. Wie de bloemen rondbrengen kunt u verderop lezen in Samen Een.

Liturgisch bloemschikken wordt tijdens bijzondere diensten verzorgd door Riena Smit.

En tenslotte de kerkenraad bestaat uit Harmien Bruining, Albertha Weizenbach, Hanneke Boels, Bram Wilts, Ingrid van der West, Rienk Janssen en ds. Meijer is uiteraard altijd aanwezig bij de vergaderingen.

Albertha Weizenbach heeft er inmiddels weer 4 dienstjaren op zitten en na enig speurwerk is het gelukt om de functie van scriba weer te vervullen:

met ingang van januari 2023 zullen Janny en Sirtje Orsel haar taken overnemen in een duobaan. In de eredienst van **zondag 15 januari** zullen ze samen bevestigd worden door ds. K. Meijer. Fijn dat deze vacature weer ingevuld is!

Met vriendelijke groet,

Harmien Bruining.



Bloemen wegbrengen

6 nov	Zwaantje Raatjes
13 nov	Ingrid van der West
20 nov	Bram Wilts
27 nov	
4 dec	Ada Koskamp
11 dec	
18 dec	Ludie Boels



Radio Westerwolde

Misschien hebt u/heb jij het al eens gehoord.

Als u/jij jarig bent geweest kun je een verzoekplaatje aan (laten) vragen bij Radio Westerwolde.

Op maandagavond tussen 20.00 en 22.00 uur is er het programma "Muziek voor het hart".

Daar wordt het plaatje in gedraaid op de maandag na de verjaardag.

Hiervoor kun je contact opnemen met Janny de Vries, telefoon 0599 313609.

En op zondagmorgen is er vanaf 09.00 uur het programma "De zondag begint" en vanaf 10.00 uur een kerkdienst vanuit de regio. Ben je dus niet in de gelegenheid om naar de kerk te gaan of om de dienst digitaal te beluisteren, dan kun je altijd afstemmen op Radio Westerwolde.

Bijbeluurtje



Datum	Voorganger	Medewerkers
30 okt	Avondmaal dienst	
3 nov	Mevr. G. Veldhuis	
10 nov	Mevr. K. Kuper	
17 nov	Mevr. Veneman	B. Koster, H. Smid, Z. Slim
24 nov	Dhr. H. Wolfs	
1 dec	Mevr. H. Begeman	
8 dec	Mevr. J. de Vries	



Rooster voor 2023 nog niet binnen.

Graag zouden we het team van vrijwilligers bij het bijbeluurtje willen versterken.

Het wordt gehouden op donderdagmiddag 16.00 uur.

Vanaf 15.15 uur aanwezig zijn om de zaal klaar te zetten, en bewoners op te halen.

(mag ook alleen bewoners ophalen of begeleiden)

Wij (kerk van de Weite) verzorgen dit 1 keer per maand, u bent dan misschien 3 keer in het jaar aan de beurt.

Als u er iets voor voelt om dit dankbaar werk te doen, neem dan contact op met Hanneke Boels.

Tel. 0599 312848 of 0645730263. Mail hannekeboels@gmail.com

Van het college van kerkrentmeesters

Op zaterdag 26 november houden wij weer een "doe-/klusmorgen" in en bij de kerk.

Hiervoor hopen wij dat er gemeenteleden zijn die ons daarbij willen helpen.

Vanaf 09.00 uur staat de koffie klaar, waarna we samen de handen uit de mouwen gaan steken.

Allemaal van harte welkom dus.

Het college van kerkrentmeesters

De Gestorvene

Zeven maal om de aarde te gaan
als het zou moeten op handen en
voeten;
zeven maal, om die ene te groeten
die daar lachend te wachten zou staan.
Zeven maal om de aarde te gaan.

Zeven maal over de zeeën te gaan,
schraal in de kleren, wat zou het mij deren,
kon uit de dood ik die éne doen keren.
Zeven maal over de zeeën te gaan,
zeven maal, om met zijn tweeën te staan.



Jarigen 70 +



2 nov Mevr. E. Greven- Boomer

17 dec Mevr. J. Meijer-Salomons

2023

1 jan Mevr. A. Anholts

4 jan Dhr. A. Greven

24 jan Mevr. M. Timmer - van der Schuur

28 jan Dhr. R. Janssen

29 jan Mevr. A. Korvemaker- Velthuis

2 febr Dhr. J. Speelman

3 febr Mevr. M. Volders-Broesder

3 febr Mevr. H. Boels-Folkers

7 febr Dhr. F.J. Pothoff



Werkgroep Oost Europa Commissie.

Na bijna 40 jaar hebben wij moeten besluiten om te stoppen met onze uitwisselingen met Evangelisch Lutherse kerk in Warin in het voormalig Oost-Duitsland die met Hemelvaart altijd plaatsvonden. De groep van de drie kerken is zo klein geworden dat we maar besloten hebben om er mee te stoppen.

Ook heeft corona er natuurlijk geen goed aangedaan, de laatste 2 jaar konden er daarom geen uitwisselingen plaats vinden.

Het is jammer na zoveel jaar dit te moeten besluiten maar het is niet anders, we hebben in 1983 de eerste contacten gelegd, er zijn dus 39 jaar contacten geweest en dat is toch best lang in vergelijking met andere gemeenten.

We hebben er mooie herinneringen aan over gehouden en die gaan we koesteren.

De brief die naar Warin is gestuurd en het antwoord uit Warin staan hier onder vermeld.

Er was nog geld in kas en dat hebben we verdeeld over 5 goede doelen.

Met vriendelijke groet,
Mijme Meijer



PKN Vlagtwedde
Gereformeerde Kerk Onstwedde

Onstwedde, Vlagtwedde, maart 2022

Zu: Ev. ltr. Kirchengemeinde Warin- Bibow- Jesendorf

Treffen der Partnergemeinden

Liebe Freunde unserer Partnergemeinde,

Nach zwei Jahre Corona Pandemie ist unsere Gruppe leider weiter geschrumpft. Neue Anwuchs vorsehen wir auch nicht mehr.

Es tut uns sehr leid sagen zu müssen das wir unseres jährlichen Himmelfahrttreffen nicht mehr organisieren können. So zu sagen 'es geht nicht mehr'. Natürlich bleiben alte Verbindungen davon unberührt.

Zusammen haben wie viele Treffen gefeiert mit sehr, sehr viele schöne Erinnerungen. Vielen Dank dafür. Mit Trauer im Herzen nehmen wir Abschied.

Wir wünschen euch alles Gute und Gottes Segen

Mit lieben Grüßen

Eure Partnergemeinden aus Vlagtwedde und Onstwedde

Jan en Reina,
Koert en Janneke
Mijme en Els

Gerrit en Alie
Menno en Rika

Brief uit Warin

Alles op zijn tijd
de tijd van worden
de tijd van bloei
de tijd van het passeren

BESTE VRIENDEN

We hebben uw brief ontvangen en zijn bedroeft door het besluit. Maar als we eerlijk zijn, was het te voorzien na 2 jaar pandemie. Maar ik wil het niet laten om dank je wel te zeggen tegen allen die het aandurfd en om een partnerschap op te bouwen in DDR tijden. Ze waren zich zeker niet bewust van de moeilijkheden en gelukzaligheden die daar uit zouden voortvloeien. Een vriendschap die veel mooie ervaringen met zich meebracht, heeft paden geopend die men niet alleen zou hebben bewandeld. De herinnering blijft en ik hoop op een paar persoonlijke vriendschappen.

Ik wil tegen iedereen zeggen, je bent altijd welkom in Warin.

Hartelijke groeten van Thomas, Reinhard en Marita.

MOGE GOD JE BESCHERMEN.



Gemeentezondag

Op 25 september hadden wij samen een gemeentezondag. Gemaakt door en voor gemeenteleden.

Om half tien stond de koffie met zelfgebakken lekkers klaar. Diverse gemeenteleden hadden weer hun best gedaan om iets te lekkers te bakken. Na de koffie hadden we samen de kerkdienst waarin "onze" ds. Meijer voorging. Medewerking werd verleend door het kinderkoor "De Regenboog".

Een mooie en blijde dienst met elkaar.

Na de dienst dronken we nog een kopje koffie met eventueel een stuk gebak, waarna we samen gingen "borrelen" (met of zonder alcohol).

Daarna was het tijd om samen te gaan eten.

Ook het eten was weer verzorgd door diverse gemeenteleden, zodat er een diversiteit aan soorten en dus keuze was.

Eerst een kommetje soep (het was tenslotte zondag) en daarna keuze van salades tot stampotten tot rijst met wat lekkers.

Voor ieder wat wils dus.

En de maaltijd werd afgesloten met zelfgemaakte vla met vruchten en/of slagroom.

Nadat we allemaal onze buikjes vol hadden gegeten, gingen we met een voldaan gevoel naar huis.

Het ging natuurlijk niet alleen om het eten, maar ook om het gemeentezijn.

We hadden leuke gesprekken met elkaar, wat we zeker voor herhaling vatbaar vonden.

Dus wie weet in het nieuwe jaar ...

En misschien bent u er dan ook (weer) bij?

Alie Drost

Agenda

Punten voor de agenda in de volgende SE voor de sluitingsdatum melden!

Graag compleet met dag, datum, tijd en plaats
Janny Orsel, tel: 0599-354358 - deorsels@gmail.com

31 oktober	20.00	Kerkenraad
7 november	19.30	Pastoraal team
19 december	20.00	Kerkenraad

2023

23 januari	20.00	Kerkenraad
6 maart	20.00	Kerkenraad
1 mei	20.00	Kerkenraad
26 juni	20.00	Kerkenraad

Kijk ook in de **Protestantse Kerkbode**—er is elke week een groot aanbod van bijzondere vieringen in onze provincie.



www.pknvlagtwedde.nl



Samen Eén Redactie

* Janny Orsel
Vledderkamp 62 - 354358

technische verzorging

* Afeer Druk&Print-Winschoten

bezorging

* diverse vrijwilligers
* coördinatie : Arie Slim
Molenkampweg 3 - 312596
a.slim@planet.nl

Kopij

Sluitingsdatum volgende uitgave:

22 jan 2023

Via e-mail of geschreven of
getypt bij Janny Orsel.

Vledderkamp 62
deorsels@gmail.com

Inhoud van dit nummer

2. Voorwoord
3. Overdenking
6. Kerkdiensten
8. Vrijwilligers
9. Van de kerkenraad
14. Bloemen bezorgen /Radio WW
15. Bijbeluurtje
16. College kerkrentmeesters
Gedicht bij gedachteniszon­dag
17. Jarigen 70+
18. Werkgroep OEC
- 21..Gemeentezondag
22. Agenda



Groninger Kerkbode

Kopij voor onder kopje "Vlagtwedde" kunt u in de even weken uiterlijk op Zaterdag voor 19.00 uur inleveren bij Janny deorsels@gmail.com

De Vledderhof
tel: 0599-353356
Koster(es)
tel: 0599-354358

De Ster van Bethlehem



Oh, dat wij Bethlehems Sterre volgen,
als gids, als baken op ons pad,
om 't wonder Gods te gaan aanschouwen,
om Hem te zien, in Davids stad.

Om dwars door kostbare geschenken,
dwars door gouden glans en schijn,
aan Jezus voeten neer te knielen,
om samen in de stal te zijn.

Want daar knielend aan de kribbe,
wordt een herdersjongen rijk
en koningen buigen zich daar neder,
een ieder is opeens gelijk.

En geen glans is sterker en is mooier,
dan de glans van kerstmis in de stal,
waar 't Kindje Jezus in de kribbe
eens de Grote Koning wezen zal!



Daarom volg de lichtglans aan de hemel,
de Ster van Bethlehem ging ons voor
en duizend, duizendtallen Engelen,
jubelen reeds in 't Hemelkoor!